



Vissen met een rechte haak

Er was in China eens een visser die veertig jaar lang een rechte naald gebruikte om mee te vissen.

Toen iemand hem vroeg: 'Waarom gebruik je geen gebogen haak?' antwoordde de visser: 'Met een gebogen haak vang je gewone vis, maar ik ga met mijn rechte naald een grote vis vangen.'

Dit kwam de keizer ter ore, die naar de visser toe ging om die dwaas met eigen ogen te zien. De keizer vroeg aan de visser: 'Waar vis je naar?'

De visser antwoordde: 'Ik vis naar u, keizer!'

Wie geen ervaring heeft met het vissen met de rechte naald, snapt dit verhaal niet. Ik houd gewoon mijn armen tegen mijn borst. Ik vang, net als die visser met z'n rechte naald, goede vissen voor je. Ik stuur geen brieven rond. Ik maak geen reclame. Ik vraag je niet om langs te komen. Ik vraag je niet om te blijven logeren. Ik houd je niet gezellig bezig. Jij komt en ik ga gewoon door met mijn eigen leven.

Als je vist met de rechte naald, is het leven gemakkelijk en bestaat er geen gevaar dat je jezelf aan de haak slaat!

Sokei-an Sasaki, 1930-1941, Lezingen, Japan-USA